

Polaris Nyt 5.2018

Grethe Fremming



Kære alle

Mange af jer har allerede hørt at vi sælger Polairs Centret. Beslutningen har været undervejs længe. Selv om det er svært, forstår vi på mange hændelser og indtryk, at det er det rigtige at gøre.

For 5 uger siden brækkede jeg min højre hofte. På hospitalet har man fundet ud af, at jeg også brækkede samme hofte i juli sidste år, da jeg faldt i Italien. Lægerne tilråder at lade det hele sig selv, som jeg jo også gjorde den gang, hvor man ikke opdagede bruddet, så det er jeg i fuld gang med og nyder det smukke forsommervejr fra min terrasse.

Jeg har derfor måttet annullere alle kurser i maj og juni. I løbet af efteråret flytter jeg nærmere til København og vil erstatte min kursusvirksomhed gennem TK- , Bro-kurser og Hjerne-Yoga med 'sharing' i gruppe-sammenhæng. Jeg takker for mange søde hilsener og gode ønsker om bedring.

I 80-erne besluttede Rolf og jeg mig til at fordybe os i "Indtrykkenes Videnskab" gennem telepati. I nogle år har jeg udsendt 'Polaris Nyt' og vil gerne fortsætte dette med artikler om temaet 'Det telepatiske felt'. I denne mail blot lige lidt tanker om baggrunden for interessen.

Vi fortælles, at hvad vi beder om i 'Faderens, Sønnens og Helligåndens' navn, vil blive os givet. Med vores mentale udvikling siden da, kan det at 'bede om' ses som en 'påkaldelse' eller en 'invokation', der skal komme alle levende skabninger til gode, for vi er alle Én.

Motivationen til at invocere kommer hovedsageligt gennem indtryk fra omverdenen, Kosmos og ofte fra en personlig følelse af mangel eller frustration, når vi gerne vil opnå noget bestemt og det ikke lykkes. Gennem tiderne har vores anvendelse af disse indtryk udviklet vores fem fysiske sanser og nogle 'finere' eller 'højere' sanser. Vi har individuelt udviklet evner og bevidsthed til at forbinde indtrykkene til vores egen verden og livssyn og lever vores liv derefter.

Begynder vi virkelig at betragte eller iagttage vores eget liv, er der nok flere ting vi kunne tænke os at ændre eller gøre endnu bedre. Det skønne er, at det er muligt! At alt er muligt! At

vi bevidst kan begynde at 'medskabe' det liv vi forestiller os og også blive en bevidst årsag til at bedre omstændighederne i verden.

Forudsætningen er en målorienteret indsats som gruppe. En ydre organisation er ikke nødvendig. Vi behøver ikke at mødes fysisk for at gøre dette. Det gamle ord 'allegedsnærværelse' har sin oprindelse i universets substans. Videnskaben kalder denne substans 'æter' – et ocean af energier, der tilsammen udgør planetens energilegeme. Alle fysiske former har et æterisk blueprint, hvorigennem indtryk modtages og udsendes.

Min idé er at etablere subtilt arbejdende grupper som i samarbejde med fremsynede mennesker, firmaer og grupper har til hensigt at manifestere initiativer til en verden, der bygger på vibrationerne: 'En for alle – alle for en'.

Jeg vil gerne inspirere til en større forståelse for hvilken forskel et sådant gruppearbejde kan gøre i disse foranderlige år.

Med næste Polaris Nyt vil jeg derfor informere om, hvorledes vi kan begynde et konkret subtilt arbejde. Det 'koster' kun Vilje, Medfølelse og Tid.

Kærligst Grethe

Lad Lyset Skinne

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev og information fremover, bedes du sende en mail til adm@polariscentret.dk og bekræfte, at du giver samtykke til fortsat at modtage nyheder herfra.

Ønsker du på et senere tidspunkt ikke længere at modtage nyhedsbrevet, kan du til enhver tid via mail tilbagekalde dit samtykke.

Kommende begivenheder på Polaris Centret:

28. maj kl 19 Fuldmånedmeditation v/ Grethe Fremming